

WERELDVREDE / nr. 2

Wij voelen heel duidelijk waar we voor staan en we uiten dat op onze manier. We ontmoeten daarin veel bijzondere mensen. Zij leven op hun manier vanuit hart en ziel. Ze sterken ons, inspireren ons en zijn vaak een waardevolle spiegel. Wat kunnen ze ons teruggeven over United by Passion? Wat willen ze daarover met jou delen?

Deze keer vroegen we het Marjel Dijk uit Terborg.



Waarom ik via UBP wil delen, dienen en doen? Omdat ik graag, wie ik ben en wat ik doe in overeenstemming wil brengen. Dit voor een zorgzame, liefdevolle en zinvolle wereld, door mensen te ondersteunen op hun levenspad in tijden van gedoe naar er toe doen. Mijn persoonlijke ontwikkeling naar zelfmanifestatie delen en samen werken aan waardecreatie met gelijkgestemden, dat is mijn levensdoel. Dienen, delen en doen is daarom mijn levens-

'Thuiskomen een gevoel van herkenning en erkenning'

motto. Dit doe ik met passie, liefde en in harmonie, door te werken aan wereldvrede en waardecreatie. Dat is in essentie mijn verbondenheid met UBP. Hoe mooi is dat?

Mijn eerste ontmoeting met UBP was de ontmoeting met Martijn Raaijmakers tijdens een workshop waarin hij als storyteller zijn verhaal over passie en nieuw leiderschap vertelde. Niet voorbereid, niet

wetend wie hij is en wat hij doet, was er meteen mijn nieuwsgierigheid naar meer geboren. Zijn overtuiging, zijn plezier en verhaal inspireerde mij. Zijn levenservaring, de erkenning van er is meer dan hetgeen je kunt zien en vooral het voelen en innerlijk weten dat het OK is. Dat was zo hartverwarmend en prettig, dat ik me bij hem en zijn positieve, warme energie meteen thuisvoelde. Thuis aangekomen ben ik direct op zoek gegaan naar meer informatie over UBP en heb me ingeschreven op de nieuwsbrief en heb ik de e-books gelezen. Een feest van herkenning en de wens om te delen en erbij te horen was een feit.

In mijn geval is na UBP mijn wereld in een stroomversnelling gekomen. Mijn verlangen naar het in overeenstemming brengen van mijn levensmissie in werk en zijn, dat is nu gaande. De weg ligt voor mij open om mensen in transitieprocessen te begeleiden bij hun transformatie, van gedoe naar er toe doen.

Met passie, liefde en harmonie samen met UBP, focussen op waardecreatie en werken aan wereldvrede. Dat bezielt mij en dit verbindt mij aan UBP!



Marjel Dijk uit Terborg (1964)
Sparringpartner voor transformaties van Mens & Organisaties

'United by Passion, een community voor wereldvrede en waardecreatie'

Sharing is all we have



united by passion

